

*Bortom förnekelsens
dimmor*

EVA DILLNER

Eva Dillners böcker

på engelska

Z 2 A (2011)

Meandering Mind (2010)

- 1st edition The Pathfinder Process (2005)

Secrets of Transformation (2008)

- 1st edition The Naked Truth (2003)

God put a Dream in my Heart (2003)

på svenska

Konstriket (2014)

Våga Leva (2006) nytt omslag 2014

Livs Levande Eva (2006)

Almanackor

Eva Dillners konstkalender 2015 - abstrakt expressionism

Eva Dillner 2014 Art Calendar

Eva Dillner 2013 Art Calendar

Z 2 A 2012 Art Calendar

Mystical Art 2011 Calendar

Healing Art 2010 Calendar

Art of Now 2009 Calendar

Copyright © 2018 Eva Dillner

Omslagsbild

Awakening/Uppvaknandet C399 130x130cm ©2016 Eva Dillner

Inbunden mjukband (Perfect Bound)

ISBN-13: 978-91-980387-1-2

Förlag DIVINE DESIGN

www.evadillner.com

*Bortom förnekelsens
dimmor*

EVA DILLNER

Kapitel

Ett misslyckat experiment	1
Egen kraft eller beroende	3
Läs på	5
Schengen	16
Identitet	17
EU	18
Nära och naturligt	19
Behöver vi bli fler	21
Enkla jobb	23
Skolan	25
NATO	27
Språk	28
Värdighet	31
Tillfällig hjälp är inte livstids försörjning	33
Asylindustrin	34
Importerade problem	35
Godnatt turist-Sverige	37
Idyllen som försvann	38
Bomber och granater	41
En fredskår	44
Att ställa krav	45
Tiggeri	47
Kvinnofrid	49
Starka berättelser	51
Kvinnans roll förändras	53
Isbrytare	56
De är inte ensamma	58
Ingen är så svensk som en utlandssvensk	59
Individens kraft	62
Egen härd är guld värd	63
Skatterna slösas bort	64
Företagen är motorn i svensk ekonomi	68
Återvandring	70
Besluten som skapar framtiden	73
När friheten försvinner	75
Om författaren	76
Bokdistribution	77

Ett misslyckat experiment

Med facit i hand kan vi konstatera att det mångkulturella samhället inte var någon bra idé. Det är lätt att vara efterklok. Men att tro att man kan importera all världens konflikter och kulturer utan att det skulle påverka oss svenskar är väl naivt. Se bara hur det gick för indianerna i Nordamerika. Svenskarna kan gå samma öde till mötes om vi fortsätter på den inslagna vägen. Migrationsströmmen in i Sverige, innan den stora vågen 2015, var redan större i proportion än den till Nordamerika.

En relativt liten skara har drivit utvecklingen ända in i kaklet. Sju politiska partier och etablerad media har alla medverkat till en gränslös invandring där Sverige agerar hela världens socialbyrå. Kostnaderna för migrationen och asylindustrin skjuter i höjden medan samhällskontraktet krackelerar. Statistik mörkas. Migranterna älskar bankomaten Sverige. Alltför många vill inte bli en del av det svenska samhället. De kommer inte ge sig förrän vårt land ser ut som deras hemländer. Vi har sju partier som ivrigt hejar på.

Men mitt i allt elände har fler ur den tysta majoriteten vaknat. Jag har aldrig tidigare träffat på så många människor som läst på. Tröskat sig igenom digra böcker, följer bloggar och analytiker, diskuterar sinsemellan. Valet 2018 lär bli spännande, ett vägskäl för nationen Sverige. En första chans att rikta om kursen för vårt vikingaskepp.

Att partierna som skapat kaoset skulle klara av att lösa problemen finns inte på kartan. Opinionen jämfört med för fyra år sedan är som en jordbävning. Folk har läst på som aldrig förr. Det finns bara tre partier som på allvar vill prata lösningar. SD Sverigedemokraterna, MED Medborgerlig Samling och AfS Alternativ för Sverige. SD med mål i sikte revade seglen, ändrade kurs och bytte ut halva besättningen. Som jag ser det är SD nya S, MED nya M och AfS nya SD.

Både MED och AfS har möjlighet att komma in i riksdagen redan 2018. Vi lever i spännande tider. Det skulle gynna SD med fler

partier som pratar sakpolitik, som också har målet att ta itu med och lösa problemen. Inte bara släta över och pytsa ut fler bidrag. Åkesson skulle slippa stå där allena mot sjuklövern. Tänk er Sadé¹, Kasselstrand² och Åkesson i TV-studion mot Kristersson och Löfven. Det skulle bli helt andra debatter. Helt andra resultat. Underskatta inte den tysta majoriteten. Som inte syns i sociala medier. Som aldrig skulle berätta hur de röstar.³

Vi har en uppsjö av böcker, bloggar och texter som beskriver problemen. Vad jag vill fokusera på i denna bok är lösningar. Vad gör vi nu? Kort och koncist. Jag är varken först eller mest bevärdad i hur man konkret bör gå tillväga. Egentligen handlar boken om att jag för egen del skapar klarhet i mina egna tankar. Som också kan vara till stor hjälp för alla andra som läst på och förstått. Hur tar vi oss ur det här? Vad måste till för att få ordning på torpet?

1 Ilan Sadé är partiledare för Medborgerlig Samling <https://www.medborgerligsamling.se>

2 Gustav Kasselstrand är partiledare för Alternativ för Sverige <https://alternativforsverige.se>

3 På korrekt svenska: Det skulle bli helt andra debatter, med helt andra resultat. Underskatta inte den tysta majoriteten, som inte syns i sociala medier och som aldrig skulle berätta hur de röstar.

Egen kraft eller beroende

En genomgående tråd i bokens ämnen är skillnaden mellan att hjälpa människor att lyfta sig själva eller att se dem som offer som behöver tas om hand. Sverige som helhet har ett enormt problem med självutplånande beteende. Det ligger till och med i horoskopet för landet Sverige. Efter Donald Trumps uttalande om *Last night in Sweden* gjorde astrologen Marina analysen *Sweden 2017 ~ Persephone Syndrome*⁴. Symboliskt representerar Persephone någon som fullständigt undertrycker sin egen personlighet eller sina egna behov, oftast i ett missriktat försök att hjälpa någon annan. En av mina vänner kallar det dörrmattebeteende, där det står skrivet i pannan ”doormat, wipe here”⁵ och som vanligt är det svårt att hitta ett passande uttryck på svenska.

När jag flyttade hem till Sverige för tjugo år sen, efter trettiofyra år utomlands, slog det mig hur undfallande svensken blivit. Man hade vant sig vid att någon annan alltid visste bäst och bestämde. Man saknade helt den egna gnistan att göra något åt sin situation. Utbrända väntade på att Försäkringskassan skulle agera. Många uttryckte en önskan att bli sjukpensionärer. Det fanns undantag, men alltför många visade en passivitet som både förundrade och skrämde mig.

Vad hade hänt med den starka och stolta vikingen? Vart tog hon vägen? Nyckeln till Sveriges frihet ligger i att hitta den inneboende kraften. Att hitta tillbaka till den modiga vikingen. Att återupprätta vår sanna koppling till naturen, den som ligger så stark i Norden. Svenskarna är ett av de mest sekulära folken i världen när det kommer till traditionell religion. Men när det kommer till naturen, årstidernas växlingar, det skiftande vädret, vårt otroligt vackra land - då blir svensken som religiös. Det är samma förundran varje vår, de första blåsipporna, när löven spricker, när flyttfåglarna dyker upp, den första snön faller... vi blir som pånyttfödda och hänryckningen

4 <https://darkstarastrology.com/sweden-2017-astrology/>

5 ungefär ”dörrmatta, torka av dig här”

att få bo på en så vacker plats blir närmast en religiös upplevelse.

För att kunna hjälpa andra måste man ta hand om sig själv först. Det hör vi varje gång vi flyger, ”Sätt på dig syrgasmasken först innan du hjälper ditt barn”.

Det är en enorm skillnad mellan att hjälpa människor att lyfta av egen kraft och att göra dem beroende av dig.

Läs på

Alla har ju inte läst allt det jag läst. För att förstå hur jag landat i mina slutsatser vill jag dela med mig av det mest läsvärda, det intressantaste, det som format min syn på Sverige och hur vi kan vända skeppet i rätt riktning igen. Här kommer en rejält bantad lista:

Bloggar och hemsidor

- Merit Wager <http://meritwager.nu>
- Johan Westerholm <http://ledarsidorna.se>
- P Jonasson. Ny undersökning om utlännningar och sexualbrott <https://pjonasson.wordpress.com/2017/10/23/ny-undersokning-om-utlan-ningar-och-sexualbrott/amp/>

Böcker

- Paul Collier & Alexander Betts. Refuge: Transforming a Broken Refugee System
- Paul Collier. Exodus - How Migration Is Changing Our World
- Karl-Olov Arnstberg, Gunnar Sandelin. Invandring och mörkläggning: En saklig rapport från en förryckt tid.
- Karl-Olov Arnstberg, Gunnar Sandelin. Invandring och mörkläggning II: fördjupningar och förklaringar.
- Tino Sanandaji. Massutmaning: Ekonomisk politik mot utanförskap och antisocialt beteende
- Magnus Norell. Kalifatets återkomst : orsaker och konsekvenser
- Hanna Gadban. Min Jihad: Jakten på liberal islam
- Hege Storhaug. Landsplågan islam
- Åsne Seierstad. Två systrar: Ett reportage

Seminarier

- Rotary Talks 2016 - Vart är Sverige på väg? Jan Tullberg, Tino Sanandaji, Jens Zander med flera <https://youtu.be/QWMICThvFSs>

Lite mer om källorna:

Merit Wager

Merit Wager har oförtrutet informerat, år ut och år in... Hon

har berättat ”miggornas”⁶ rop på hjälp. Hur en myndighet som Migrationsverket får fortsätta missköta sitt uppdrag, att man aldrig ifrågasatt deras budget eller agerande, är en total gåta. Men nu börjar folk förstå. Vi är förda bakom ljuset. Tänk om man lyssnat tidigare?

”De kommer från ett land med en kultur som är lika annorlunda vår som solen är annorlunda månen – och så tror man i Sverige att det ska fungera i princip nästan av sig självt. Vilket det visat sig att det inte gör. Att det är så svårt att förstå är obegripligt.”

”Jag förstår ibland inte att miggorna och jag fortfarande orkar rapportera från det här totalt vansinniga området som så många vägrar se har havererat sedan mycket länge. Alla, från ministrar till riksdagsledamöter och medier samt företrädare för viktiga organisationer, antingen vägrar se eller vägrar erkänna att det är rena rama Vilda Mellanöstern – eller vad jag ska kalla det – i Sverige vad gäller asylinvandringen. Än mindre ids eller orkar regeringen se till att rensa upp och återupprätta rättsstatliga principer på detta område.

Ofta tackar jag miggorna för deras ihärdiga rapportering – här finns alla deras texter genom åren att läsa – som de gör med stor noggrannhet och på sin fritid. Den dagen borde komma då de får uppmärksamhet och tack från högre ort för att de berättat hur det ser ut i verkligheten, och för att de avslöjat bedrägerier och oegentligheter och hur lagar och regler kringgås och missbrukas. Som det är idag så kan de i sitt eget land inte ens träda fram i sina egna namn av befogad rädsla för både hat, hot och fysiskt våld. Så illa ställt är det.”

”Och ännu en gång önskar jag – som jag gjort i över ett decennium – att svenska journalister i alla medier ska lära sig skillnaderna mellan begreppen asylsökande, flyktingar, ekonomiska och ”bättre liv”-migranter och överhuvudtaget använda en korrekt och enhetlig vokabulär när de rapporterar om migrationsfrågor. Det är svårt att förstå att det ska vara så svårt!”

Varför är det nästan aldrig reportage om majoriteten som inte kan ta sig hit? Vad händer med principen kvinnor och barn först? Män som flydde ansågs för inte så länge sedan vara landsförrädare. Nu välkomnas de med öppna armar. Många ensamkommande har lämnat fru och barn i sticket, en majoritet är allt annat än barn och kommer inte heller direkt från krigsområden. Resurserna räcker inte till för vi spenderar pengarna på några få som skulle räckt till

6 migma = utredare på migrationsverket

så mycket mer i närområdena.

Johan Westerholm

Jag började följa betongsossen Johan Westerholm på bloggen *Mitt i Steget*, numera *Ledarsidorna*. Han har troligtvis varit den mest ihärdiga och inflytelserika att få vanligt folk att förstå vad som händer i världen och i Sverige, alltid på ett balanserat och ett kunligt sätt. Bakgrunden som underrättelseofficer och inom säkerhetsbranschen ger ett unikt perspektiv. Inläggen är en ovärderlig källa till kunskap. På bloggen *Mitt i steget* fick vi följa Johan på uppdrag i förorterna, på *Ledarsidorna* har innehållet fördjupats och expanderat med utförliga artiklar om hur till exempel Socialdemokraternas Tro och Solidaritet bäddat för de mest extrema muslimerna att få inflytande.

Vi får följa med på resor till Libanon⁷:

”Samtalen från Libanon kommer nu åter efter min senaste resa dit. Framför allt det råd jag skulle vidarebefordra till våra politiska ledare men som jag, och många, ryggar för. Jag kommer nu ihåg hur den lille mannen, ministern som överlevt ett tjugo år långt inbördeskrig, spände ögonen i mig och sade”:

”Lyd ett råd. Glöm bort det där med rättssäkerhet i några år. Glöm bort det där med mänskliga rättigheter. Ni måste gå in i varje hus och börja uppifrån och ner och rensa. Om ni vill vara snälla så internera dem på obestämd tid tills de begripit hur man uppför sig men har ni möjlighet så kasta ut dem, oavsett vilket öde som väntar dem. Det kommer bespara er eoner av tid och annat lidande. Tror ni oss inte är det ert problem snarare än ni kan ana”.

När den stora migrantströmmen kom hösten 2015 var det Johan Westerholm som berättade att det var ingen överraskning att de var på väg, informationen fanns långt innan tillgänglig för regeringen. Kostnaderna för den havererade migrationspolitiken samt överrullningen på kommunerna har dokumenterats, stora skattehöjningar i kombination med bantad samhällsservice är att vänta. Saklig information från en blogg utan presstöd.

P Jonasson

En privatperson som på egen hand samlade statistiken om grova sexualbrott. Undersökningen är ett gensvar på regeringens vägran att ge BRÅ i uppdrag att ta fram officiell, aktuell statistik över utlänningars brottslighet. Den genomfördes under maj - september

⁷ <https://ledarsidorna.se/2016/05/ett-rad/>

2017 och omfattar drygt fyratusen fällande domar. Gärningsmäns härkomst har kartlagts grundligt genom offentliga uppgifter. Män från MENA⁸-länder är kraftigt överrepresenterade vid överfalls- och gruppvåldtäkter. Inte så konstigt om man kan det minsta lilla om kvinnosynen i deras hemländer.

Paul Collier & Alexander Betts

Böckerna borde verkligen översättas till svenska. Kan varmt rekommenderas som neutral och gedigen forskning om man vill sätta sig in i ämnet migration, krig och de fattigaste i världen. Forskaren Paul Colliers bok *Exodus* belyser migrationen ur flera synvinklar: varför, hur det påverkar landet som lämnas och landet man kommer till, ekonomi och kunskapstransferering, volymer, integration med mera. Hur utbildningsnivåer, kulturskillnader och volymer påverkar hur det går för alla parter. Här finns nycklar till vad man behöver förstå om detta komplexa ämne. Denna bok borde vara obligatorisk läsning för alla som sysslar med migrationsfrågor.

Lyfter vi botten så lyfter hela världen. Svårare än så är det inte.

Om och om igen tänker jag, Sverige begår många av misstagen som bidrar till en nations sönderfall. Har våra politiker ingen analysförmåga eller konsekvensinsikt över huvud taget? Ju fler vi tar emot, ju fler söker sig hit, kurvan går exponentiellt uppåt. Dessutom urholkar vi deras hemländers förmåga att bygga upp sunda samhällen. Önskar att fler läser och förstår. Då skulle vi kunna bygga en bättre värld. Lyfter vi botten så lyfter hela världen. Svårare än så är det inte. Gör om, gör rätt. På plats. Att flytta på problemen löser ingenting, det gör bara saken värre. För alla.

Att som Sverige lägga enorma resurser på några få som söker ett bättre liv är totalt obegripligt när man börjar läsa på. Dagens politik ger smugglarna enorma inkomster som går till att finansiera kriminalitet och terror. De som mest behöver vår hjälp, kvinnor, barn och äldre lämnas åt sitt öde. De allra flesta blir kvar i närområden eller i grannländer. Den bok som bäst tar ett helhetsgrepp kommer från forskarna Alexander Betts och Paul Collier med *Refuge - Transforming a Broken Refugee System*.

Författarna stakar ut vägen att omvandla flyktingpolitik från humanitär nödhjälp till utvecklingsfokus.

Ge en man en fisk, och du matar honom för en dag.

⁸ Mellanöstern och Nordafrika

Lär en man att fiska, och du matar honom för en livstid.

Det humanitära tillvägagångssättet har varit att tillhandahålla mat för dagen (akut krishantering). Utvecklingsmetoden är att söka långsiktiga lösningar, genom att skapa strukturer som ger försörjning för en livstid. Jag är inte förvånad över att se detta förslag, det speglar vad Paul Colliers livsarbete har handlat om. Hur man lyfter botten och därmed lyfter vi hela mänskligheten.

Den här boken gör det som våra politiker borde ha bett om: en grundlig analys av flyktingsituationen med potentiella alternativ till lösningar tillsammans med en djupgående utvärdering av dessa alternativ, med både huvud och hjärta. Ett återkommande tema i boken är beslut som görs med antingen det huvudlösa hjärtat eller det hjärtlösa huvudet. Författarna gräver i historia, bakgrund, diskuterar olika argument om fri kontra begränsad migration, vilka skyldigheter vi har för våra medmänniskor och hur en annan politik kan bygga upp hemländerna nu och i framtiden.

Jag har läst flera av Paul Colliers tidigare verk (*Exodus: How Migration Is Changing Our World. The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It. Wars, Guns, and Votes: Democracy in Dangerous Places.*). Jag finner honom fascinerande som forskare, med fokus på de fattigaste av de fattigaste. Hur kan vi lyfta de som befinner sig allra längst ner? Om vi fokuserar på att lyfta dem från botten, lyfter vi hela världen. Colliers texter backas upp av gedigen forskning och väl genomtänkta analyser. Detta är min första bekantskap med medförfattaren Alexander Betts.

Sverige är det land som per capita har tagit in fler asylsökande än någon annan europeisk nation. Ett land som likt Tyskland valde att hjälpa ett fåtal till en hög kostnad, inte bara för skattebetalarna utan även för migranterna själva. För att nå honungsburken måste de riskera liv och lem i skrangliga båtar. Majoriteten av människorna lämnades åt sitt öde i de närliggande områdena.

Forskarna presenterar fyra huvudtrådar:

- 1) Rätt etiskt fokus är plikten att rädda de som fördrivs från sina hem genom att återupprätta grundläggande behov för ett normalt liv. Det innebär inte en resa till väst för att skapa ett bättre liv.

2) De bästa platserna för tillflyktsort är de som är enkla för de fördrivna att nå, och rika länder bör göra det ekonomiskt möjligt för dessa fristäder att ta emot dem.

3) Det bästa sättet att återställa normaliteten är att flyktingar ska kunna arbeta och barn gå i skola.

4) Det ekonomiska stödet som behövs för tillflykt kan användas för det dubbla syftet att inkubera återhämtningen efter konflikten. Att skapa utvecklingszoner med målet att när krisen är över är det lätt och nära att återvända hem för återuppbyggnad av det egna landet.

Det finns alltid hopp, ingen situation är statisk...

I motsats till många internationella politiska antaganden finns det praktiskt taget inga svaga stater som bör avskrivas permanent. I det tjugoförsta århundradet är det möjligt för alla samhällen att bli rimligt bärkraftiga. Den globala tragedin på 1980-talet var Etiopien, den på 1990-talet var Rwanda: båda blomstrar nu.

År 1999 införde Europeiska unionen gränsbestämmelser utan att ägna en tanke åt de praktiska konsekvenserna för migrationsflödet. Det är uppenbart att ett gränsområde kräver en gemensam extern kraft för att slå vakt om sina gränser. En riktig federal stat som USA har en, men EU antog symbolen för gränslös passage utan den nödvändiga stödorganisationen.

Den europeiska politiken som formats efter den syriska flyktingkatastrofen har krängt mellan det huvudlösa hjärtat och det hjärtlösa huvudet. Panik är inte ett för starkt ord för att beskriva vad som händer: varje steg var en reaktion på de oförutsedda konsekvenserna av tidigare handlingar som visade sig vara felsteg.

Eftersom behovet var internationellt samarbete ligger det främsta ansvaret för misslyckandet med de internationella organen som har till uppgift att koordinera. När flyktingar flydde över Syriens gränser till Turkiet, Jordanien och Libanon blev UNHCR:s svar läger: tillhandahållande av mat och skydd baserat på behoven i slutet av 1940-talet. I Jordanien ignorerades 85 procent av flyktingarna i lägren, i Turkiet var det 90 procent: det flyktingarna önskade var autonomi som kommer från ett jobb.

Lägren ligger ofta i gränsområdena, där flyktingar inte får arbeta

och den genomsnittliga längden på vistelsen är nu mer än ett decennium. Det som behövs mest är fristäder där människor kan ha ett liv och arbeta tills hemmiljöerna lugnat ner sig.

De som helt saknades i undsättningen var arabländerna runt gulfen. De var faktiskt överlägset bäst placerade att agera eftersom geografi, kultur och finans var alla positivt anpassade. De kunde ha blivit vad som behövdes: fristäder med jobb, med kapacitet att också finansiera de tre närliggande frizonerna. När de blev testade, sträckte sig generositeten till andra sunniaraber inte långt.

Ett dilemma för alla höginkomstländer är att ett erbjudande om tillflykt till människor från mycket fattigare länder vänder effektivt flyktingar till ekonomiska migranter som attraheras av utsikterna till en stor förbättring av livskvaliteten: inte bara jämfört med de olyckliga omständigheterna att vara flykting, men jämfört med deras tidigare livschanser. Det är uppenbart att detta går långt utöver en räddningstjänst, vilket kräver att livet ska återställas så nära som möjligt tidigare levnadsnivå. Det enda sättet som höginkomstländer kan uppfylla räddningstjänsten utan att överträffa det är om de samarbetar med andra länder för att erbjuda närliggande utvecklingszoner som i stort sett matchar tidigare villkor.

Azraq flyktingläger i Jordanien är ett av de första internationellt planerade och utformade flyktinglägren i världen. Teoretiskt gav den en alltmer självmedveten UNHCR en möjlighet att genomföra allt som de hade lärt sig om fördelarna och nackdelarna med olika former av lägerdesign under sin sextioåriga historia. Och ändå, trots att det från början planerats som ett drömläger, är Azraq en grym plats att bo på. Byggt på en ex-armébas ligger den i ett avlägset ökenområde, tjugo kilometer från närmaste stad. Azraq trotsar nästan alla grundläggande regler som någonsin lärts ut om stadsplanering.

Förutsägbart röstar folk med sina fötter och skyr flyktinglägren. Över hälften av världens flyktingar bor nu i tätort, och i vissa länder som Jordanien är andelen så hög som 80 procent. Men med detta avstår de formellt bistånd, ibland har de inte ens rätt att arbeta.

Det finns ett alternativ. Det börjar med erkännandet att flyktingar har färdigheter, talanger och ambitioner. De är inte bara passiva föremål att tycka synd om, utan människor begränsade av grymma omständigheter. De behöver inte vara en oundviklig börda, men i stället kan de hjälpa sig själva och sina samhällen - om vi låter dem göra det. Föreställ dig om vi i stället för det humanitära "mat för dagen" skulle kunna tänka oss ett tillvägagångssätt som kan stöd-

ja flyktingars självbestämmanderätt och värdighet samtidigt som man ger dem möjlighet att bidra till värdsamhällen och eventuell återuppbyggnad av ursprungslandet. Utvecklingszoner i krisens närområden, där företag samarbetar, skapar jobb, lärarna driver skolor, sjukvårdspersonal får assistans att driva sjukhus. Ett fungerande samhälle som när krisen är över är redo att flytta hem igen.

Karl-Olov Arnstberg, Gunnar Sandelin

Invandring och mörkläggning: En saklig rapport från en förryckt tid. Jag hoppas många fler tar sig tid att läsa denna viktiga bok. Fylld av fakta, saklig och tidvis även humoristisk. Tur det för ämnet är tungt, men boken är förvånansvärt lättläst. Författarna gör ett gediget och grundligt jobb att presentera siffror och konsekvenser av migrationspolitiken. Redan då boken skrevs ringde varningsklockorna högt för den som ville lyssna. Detta var innan den gigantiska strömmen hösten 2015. Det är skrämmande hur verkligheten har gömts för den svenska skattebetalaren. Vi har blivit grundlurade av våra politiker, media och tjänstemän.

Asylaktivister har tillåtits kidnappa debatten och de modiga som vågat prata fakta och siffror har tystats ner eller tigits ihjäl. Det som övergår mitt förstånd är dels varför man tycker det hjälper människor att sätta dem på undantag i förorderna i ett livslångt bidragsberoende och dels varför man tycker andra länders medborgare har mer rätt till vår välfärd än vi som finansierat den.

Boken är fylld av fakta och information som borde ha kommit till oss via media. I stället har agendajournalistiken målat upp en bild som inte stämmer med verkligheten. Det svåra är ju för den som köpt medias bild att ta till sig sanningen.

Invandring och mörkläggning II: fördjupningar och förklaringar. Det är inte ofta man sträckläser en faktabok... välskriven med en uppsjö av insikter. Tidvis humoristisk, tidvis sorglig men mest av allt blir man arg - på våra politiker, på våra tjänstemän och på våra journalister. Jag uppskattade den historiska delen, där vi får följa förloppet från idé till verklighet av den "mångkulturella" ideologin. Varje ämne behandlas var för sig, så man får ett koncentrat av hur varje pusselbit skapade den verklighet vi befinner oss i idag.

Tino Sanandaji

Massutmaning: Ekonomisk politik mot utanförskap och anti-socialt beteende. Med knastertorra fakta och akademisk stringens

presenterar nationalekonomen Tino Sanandaji de enorma utmaningar Sverige står inför. Han resonerar oss igenom vilka slutsatser man kan dra från statistik och berättar även vad den inte säger. Boken är tidvis tung att läsa med alla referenser, men nödvändiga att ta med... här handlar det inte om att tycka, eller känna, utan att se sanningen i vitögat och ta sig bortom förnekelsens dimmor, att se nyktert på utfallet av politiken.

Tino Sanadaji gör ett enormt arbete att bilda allmänheten i fakta, ekonomi och statistik. Att låtsas att migrationen är lönsam förvärrar bara problemet. Gapet i utbildningsnivå speglas i självförsörjandegraden där utrikes födda ligger på lite över 50 procent och inrikes födda på lite över 80 procent. Så har det sett ut under lång tid. Den tillväxt som skapas i Sverige skapar få jobb, och där behövs högutbildade. Något som diskuterades på *Rotary Talks 2016 Vart är Sverige på väg?*

Magnus Norell

Kalifatets återkomst : orsaker och konsekvenser. Jag träffar på fler och fler vanliga medborgare som sitter och plöjer igenom digra texter om ekonomi, historia, politik, migration, religion och så vidare... som aldrig tidigare engagerat sig i politiken eller samhällsbygget. Den litteratur som jag skulle förvänta mig att politiker och journalister är insatta i - men för få är det - så det blir upp till medborgarna att läsa in sig på för dem helt främmande områden.

En lång inledning till att jag varmt rekommenderar alla svenskar att läsa *Kalifatets återkomst* av Dr Magnus Norell. Vi lever i en tid då det inte fungerar att tro att allt ordnar sig. Världen är mer komplex än någonsin och det finns krafter som vill utplåna allt det vi kämpat för i väst.

Det finns få som kan islam utan och innan som forskaren Magnus Norell. Vår regering välkomnar denna ideologi med öppna armar. Förstår de vad de gör? Vill du veta mer om MENA⁹-länderna och islams historia läs boken *Kalifatets återkomst*.

Hanna Gadban

Min Jihad: Jakten på liberal islam. En bok som borde vara obligatorisk läsning för alla politiker och journalister. Om du vill förstå skillnaden mellan muslimer som kommit hit för att vara fria väster-

9 Mellanöstern och Nordafrika

länningar och de som vill införa sharia¹⁰ så kan jag varmt rekommendera Hanna Gadbars berättelse. Boken ger en isande skildring hur svenska staten stöder den allra mest extremistiska tolkningen... medan de liberala muslimerna som vill leva i demokrati och frihet blir åsidosatta. Jag uppskattade speciellt Hannas egen berättelse, resan in i den liberala islam som anpassar sig till västerländska värderingar. En mycket välskriven bok, Hanna behärskar svenska språket väl. Hon kom till Sverige som vuxen från Irak.

Hege Storhaug

Landsplågan islam. Ännu en nödvändig bok för den som vill förstå vår tid. Vi får följa Hege Storhaug in i områden som totalt dominerats av den bokstavstroga Medina-islam; i Frankrike, i Sverige, i England och så förstås i författarens hemland Norge. In i klansamhällen där tiden stått stilla sedan profeten Muhammed levde. Där man skulle kunna tro att man är i mellanöstern och inte i ett modernt land i Europa. Där kvinnor har noll rättigheter och jämställdhet inte ens finns på kartan som begrepp. Där våldet och hederskulturen breder ut sig. Där få behärskar nationens modersmål. Där integration inte är av intresse för imamerna som styr med järnhand med god hjälp av Saudiarabien och Muslimska Brödraskapet. Där liberalt sinnade muslimer har svårare och svårare att värja sig från förtryck och krav på underkastelse¹¹. Islam består av ett brett spektrum, från de esoteriska sufimystikerna till liberala muslimer (i boken används begreppet Mecka-muslimer) med västerländska värderingar ända till de bokstavstroga Medina-muslimerna som vill leva som på Muhammeds tid med sharia och kalifat¹², som står över alla nationer. Strävan och kampen för det nya kalifatet är något vi borde ta på allvar. Att de faktiskt menar vad de säger.

Vi följer även med på resor till Pakistan, i dåtid och nutid. Vi får en inblick i profetens egen historia, hur det började i Mecka med religionen och utvecklades i Medina till en politisk ideologi som speglade Muhammeds egen resa från sökande till krigsherre.

En viktig bok med mycket intressant information. Översättningen haltade lite och ibland lite rörigt med alla fakta, men jag ger den fem stjärnor för att den så sakligt behandlar ett så komplicerat ämne. Hege Storhaug kan sitt ämne, väl.

10 sharia är islams lag baserad på Koranen, sunna och haditherna som står över nationernas lagar

11 islam betyder underkastelse

12 kalifat är muslimskt styrda områden där islamisk lag gäller

Vi får även ännu en inblick i politikernas oförmåga att förstå - eller är det okunskap - som leder till ännu mer handlingsförlamning eller insatser som gör mer skada än nytta.

Åsne Seierstad

Två systrar: Ett reportage. Här ser man hur lätt andra generationen radikaliseras, på ett sätt som inte skulle hänt i deras hemländer. Mammorna har mentalt aldrig flyttat från Somalia, är hemma varje sommar, och anlitar koranlärare i Norge för att flickorna ska bli giftasdugliga. Det är i de norska moskéerna som flickorna kläcker projektet att bege sig till kriget i Syrien och bli fruar till IS-soldater. Hade familjen fått hjälp i Somalia och inte lockats till Skandinavien hade familjen sannolikt inte varit splittrad idag. Att flytta problem löser dem inte.

Schengen

För att återta kontrollen över vårt land måste vi ha kontroll över våra gränser. Annars blir alla åtgärder verkningslösa. Jag är gammal nog att minnas hur det var innan EU och Schengen. Varor och människor passerade gränser, man behövde visa upp dokument eller pass, det var ingen större obekvämlighet. De som verkligen gynnats av den gränslösa politiken är den organiserade brottsligheten. De kan härja helt fritt och är ute ur landet innan polisen ens är på plats. Den sociala turismen inom EU har ökat lavinartat, Sverige upprätthåller inte ens regeln att EU medborgare har rätt att vistas i annat EU land i tre månader om de kan försörja sig eller har jobb. När jag växte upp stod det *Bettleri förbjudet* i alla portuppgångar. Tiggeriet är många gånger förknippat med människohandel och kriminalitet.

Välfärdskontraktet, där vi betalar skyhöga skatter för trygghet, kunskap, hälsa och omsorg håller inte för att andra länders medborgare ska ta del av den, som om vi vore en bankomat för hela världen. Schengen infördes utan en tanke på att stärka den yttre EU-gränsen. Har man väl passerat den är det fritt fram att nå drömlandet Sverige där bidragen flödar och ingen ställer några krav.

Alltså, steg nummer ett. Gå ur Schengen. Återinför gränspoliserna.

Identitet

Vi har ingen aning hur många eller vilka som vistas i vårt land. Vi har ingen aning om hur många som lever på bidrag här som egentligen bor i landet eller har multipla identiteter i olika länder. Vi är som en honungsmagnet för fusk och bidragsbedrägerier.

Det är häpnadsväckande hur lång tid det tog innan man begränsade antalet pass som kunde hämtas ut, till max tre under en femårsperiod. Under många år var det fritt fram. Pass tappades bort och såldes vidare för människosmuggling. Svenska passmyndigheten reagerade inte när upp till tjugo nya pass utfärdades under kort tid. Mellan 2008 - 2017 försvann en halv miljon svenska pass.¹³

Det borde vara obligatoriskt vid alla myndighetskontakter för att ta del av vårt skattefinansierade samhälle att verifiera identiteten. Ta foto, fingeravtryck och topsa för DNA. Samkör register inom landet och EU. Har man fuskat sig till bidrag, uppehållstillstånd, pass eller medborgarskap dras det in, och man får en enkelresa hem.

¹³ <http://thoralf.bloggplatsen.se/2017/02/11/11416038-500-000-borttappade-pass-se-dan-2008/>

EU

Det många trodde EU skulle vara är långt ifrån vad vi fick. Lastbilschaufförer från Östeuropa har lika usla villkor som förut, men nu tvingas de jobba långt hemifrån. Den svenska transportnäringen, med hög säkerhet och bra anställningsvillkor, har slagits i spillror.

Det svenska jordbruket, med världens bästa djurhållning och minst förgiftade grödor, har fått ge vika för billigare och sämre mat från andra EU-länder. Det behöver bara hicka någonstans i världen, så svälter vi ihjäl. Den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel har minskat kraftigt de senaste decennierna och anges i dag till under 50 procent. Att kunna odla vår egen mat är en viktig del i civilförsvaret och säkerhetspolitiken. Vår naturliga självförsörjningsgrad är begränsad, vårt karga land är glesbefolkat på grund av det. Den svenska livsmedelsproduktionen är en av de mest skon samma för djur och natur.

I stället för att resten av EU anammat våra höga krav på arbetsmiljö, anställningstrygghet och schyssta lönevillkor har många branscher fått det allt sämre. Byggjobbarna som kommer från de fattigare EU-länderna har inte fått det bättre, och svenskarna ser sina tidigare bra jobb urholkas bit för bit.

EU har blivit en byråkratisk koloss som kostar oss miljarder. Det svenska avtalet är en skymf mot oss skattebetalare - vi har sämst villkor i hela EU.

Innan EU fungerade både transporter och resor, det går att återupprätta igen. Den arbetskraft som behövdes länder emellan reglerades och fanns det ett verkligt behov med reko villkor så var det inga problem.

EU tar över mer och mer, nationerna tvingas lyda en överstatlighet som många gånger gör mer skada än nytta. För att återta kontrollen över vårt land måste vi gå ur EU.

Nära och naturligt

Ett sätt att stärka den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel och vara skonsam mot naturen är att handla nära och naturligt. Offentlig sektor borde föregå med gott exempel och gynna de lokala producenterna av livsmedel. Oavsett om det är ekologiskt eller modernt producerat i Sverige så slår det med hästlängder den importerade maten. Vi har bättre djurhållning och använder betydligt mindre gift i produktionen än andra länder. Vi proppar inte våra djur fulla med antibiotika. Sund mat, helst tillagad från grunden, håller oss friskare. Halvfabrikat bör undvikas, de ger mindre näring och fler biverkningar.

En av alla otaliga gånger jag åt lunch med pappa på äldreboendet, pratade vi om just halvfabrikat och riktiga köttbullar. Det var strax efter jul. Undersköterskan berättade att hon lagat äkta köttbullar från grunden till sina fyra barn. De tyckte inte om dem. De hade blivit så vana vid industriköttbullarna som serverades i skolan att de inte längre kände igen riktig mat. Näringsfattig mat med alla möjliga tillsatser bygger inte starka barn. Hjärnan och kroppen får inte tillräckligt med energi för att klara skolan. Sjukdomar kan uppstå som inte hade behövt hända om barnen fått riktig föda. Metabola sjukdomar har ökat lavinartat. Moderna läkemedel tillför kroppen ännu fler kemikalier när lösningen kan ligga i att äta nära och naturlig mat.

Boken *Den hemlige kocken: det okända fusket med maten på din tallrik* av Mats-Eric Nilsson var en rejäl väckarklocka för mig. Visst kände jag till att det fanns e-ämnen i maten, men att maten laborerades med i så hög grad hade jag ingen aning om. Vad gör spenat i pinnglass, till exempel. Rökt skinka som aldrig varit i närheten av ett rökeri. Ekologiska tomater på burk med tillsatt konserveringsmedel. Och så vidare... det gäller att vara uppmärksam och läsa på.

En som skrivit mycket om just metabola sjukdomar och vad vi kan göra åt dem är Lars Bern på bloggen *anthropocene.live*. Rätt

mat kan göra oss friskare.

Att tänka nära och naturligt bidrar till öppna landskap, en levande landsbygd, bättre kosthållning samt en relation till naturen i vårt närområde. Att importera exotiska frukter är en sak, men det vi kan odla själva här i Norden ska inte behöva guppa över haven från andra sidan jordklotet. Naturligt odlad mat ger oss livskraftig mat, som är optimerad för våra kroppar.

När jag bodde i Frankrike i slutet av 1980-talet var det fortfarande kutym med bageri och närbutik i varje litet samhälle. Oftast odlade man grönsakerna på egen gård, och hönsen hade fått sprätta ute på gården. Smaken var ljuvlig. Efter att ha bott i USA tjugo år så var det himmelskt att botanisera i det lokalproducerade utbudet. Skillnaden blev ännu mer tydlig när jag återvände till USA. Framförallt tomater och kyckling smakade ingenting. Att styra om traditionellt jordbruk till ekologiskt tar cirka fyra år. Det borde finnas stöd för svenska bönder som vill göra det. Naturen är inte ämnad att vara industri. Tänk på svenskt jordbruk som en väsentlig del av allmännyttan, fast i privat regi.

Övergödningen av Östersjön är ett direkt resultat av det industrialiserade jordbruket. Ju mer naturligt vi brukar jorden ju mer i balans kommer vi och slipper använda konstgjorda preparat. Min trädgård är ett litet exempel. När jag köpte huset var jorden stendöd, inte en mask i sikte och fåglarna lyste med sin frånvaro. Det var kallt med gräsmatta och någon enstaka blomma eller buske. Jag planterade perenner, buskar och skuggträd. Jag har använt naturlig gödsel som koskit, eller helst bark som sedan sakta sipprar ner näring och håller fukten, inte vattnat förutom när det är alldeles nyplanterat. Låtit växterna bygga starka och djupa rötter. I början fick jag bladlöss på buskar, läste på om såpavatten men att bästa lösningen är att plantera så något blommor hela säsongen. Det inviderar bi och fjäril och så är det bra att ha lite ängsblommor som drar till sig nyttoinsekter. Simalabim får man så småningom en trädgård i balans, som inte behöver något gift, kretsloppet sköter sig självt. Nej jag är ingen expert men idag är det ju lätt att söka på nätet och hitta naturliga lösningar.

Behöver vi bli fler

Under senare år har jag läst rätt många kommunala detaljplaner och visioner. Ett återkommande tema är hyllningen till en ökande befolkning. Att nyckeln till framgång är att bli många många fler. Som om tätbefolkade länder som Bangladesh är kioskvältaren inom samhällsplanering i stället för stabila Schweiz¹⁴. Jag undrar om de räknat på all infrastruktur¹⁵ som måste till? Har de ens tänkt tanken att sjunkande födelsetal i västvärlden är en naturlig utveckling?

Det är svårt att spå, speciellt om framtiden. Men redan nu anar vi ett paradigmskifte. Digitaliseringen och utbyggnaden av fiber gör att vi kan arbeta i stort sett var som helst. Jobben blir mer och mer digitala, den nya arbetsplatsen är mer flexibel och rörlig och inte nödvändigtvis ett stationärt kontor. Via videolänk kan vi medverka i sammanträden från hemmakontoret. Projektarbeten och nätverk blir allt vanligare. Med digitaliseringen gör tekniken jobbet som förr höll många människor sysselsatta i enkla jobb. Automatiseringen gör att jobb försvinner, robotarna tar över och ger oss mer tid till annat. I hemmen är robotgräsklippare och robotdammsugare allt vanligare. Tillväxten skapar få jobb för högutbildade specialister. I stället för att transportera många människor samtidigt är behovet flexibelt och individuellt, till skillnad från när rälsen lades för tågtrafiken på 1800-talet. Omställningen till elbilar går i en rasande fart. Småskalig elproduktion, vattenrening, avlopp med mera är nu möjligt i stället för de storskaliga nät som byggts i i-länderna. Innovationerna som brukas i utvecklingsländerna ger oss nya möjligheter i vårt samhällsbygge. Vi behöver inte längre stora anläggningar med tät bebyggelse. I framtiden kan småorterna bli attraktionskraften för kommunen med god samhällsservice och välskötta

14 cred till nationalekonomen Tino Sanandaji som om och om igen påpekat feltänket med hög befolkningsökning

15 infrastruktur är grundläggande samhällsfunktioner som vägar, järnvägar, elnät, energisystem, telenät, Internet, vatten- och avloppsnät, utbildningsväsen, sjukvård, bebyggelse och fastighetsstruktur

cykelvägar med naturen in på knuten.

Framtidens bilar kan mycket väl vara självstyrande, tekniken är inom räckhåll att du knappar in transport som behövs, liten personbil eller lasta varor, farkosten kommer susande, du kliver in, knappar in destination, lutar dig tillbaka och vips är du framme. Det är inte science fiction. Att tro att vi kan klara oss utan bilar och lastbilar är befängt. Framtiden ligger på landsbygden med livskvalitet. Då måste man också göra det möjligt att bo och driva företag långt ute i glesbygd. Med dagens och framtidens teknik är det inte bara möjligt utan förmodligen nästa megatrend.

När jobben blir allt färre behövs inte stora barnaskaror som förr, då den lilla gården var helt beroende av många händer att mjölka kor och hässa hö. Så varför är politikerna så fixerade vid att befolkningen måste öka? Vad ska människorna arbeta med? Det vi ser är ett litet behov av högutbildade. Vi borde satsa på att skolorna utbildar i världsklass. Tidigare generationer svenska ingenjörer var eftertraktade världen över, för att de var så gediget kunniga. Ett utmärkt seminarium om Sveriges utvecklingspotential och behov av arbetskraft var Rotary Talks *Vart är Sverige på väg?*¹⁶ Professor Jens Zander berättar om Sveriges tekniska utveckling och digitalisering. Han är teknologie doktor och professor vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Eftersom vi är ett högteknologiskt land sker framstegen där. Men tillväxten skapar få jobb, vi behöver några få doktorander med spjutspetskompetens. Eftersom våra skolor inte längre förmår leverera kompetensen måste den importeras från andra länder.

När kvinnor får det bättre, framförallt genom utbildning, sker en automatisk tillbakagång i barnafödandet. Utvecklingen i sig är naturlig och med ett ökat välstånd minskar behovet av många barn.

Min slutsats efter allt jag läst och funderat om detta är att om något, behöver vi bli färre. Låt naturen ha sin gång. Att skattesubventionera barnafödande är inte nödvändigt.

16 <https://youtu.be/5mHwMS-qQqI>

Enkla jobb

Enkla jobb är oftast allt annat än enkla. Även de mest basala selsättningarna i Sverige kräver att du kan svenska språket och har en grundläggande utbildning.

Att till exempel städa kräver kunskap. Eftersom jag nyligen flyttat fick jag uppleva hur fel det kan bli när man tror att ungdomar och nyanlända via arbetsförmedlingens skattesubventionerade jobb ska klara av att flyttstäda. Företaget jag anlidade har tidigare haft gott renommé men nu klarade de inte ens det mest grundläggande. Att städa kräver kunskap. De hade inte fått lära sig vad som ingår i en flyttstädning eller vilka rengöringsmedel som ska användas på olika ytor. Ej heller hur lite skurmedel det behövs, parfymen formligen ångade från golven som uppenbarligen inte heller rentorkats med lite vatten. Teknik för hur man putsar, tvättar, dammsuger, sopar, dammar och torkar rent på ett effektivt och bra sätt visste de inte heller. Utan kunskap kan du inte utföra jobbet. Att städa är allt annat än enkelt.

Politiker nämner gärna jobb i vården som enkla jobb. Vilken värld lever de i? Under tio år följde jag mina föräldrars resa genom hemtjänst och äldreboende, både i kommunal och privat regi. Att jobba med äldre är allt annat än enkelt. Det kräver kunskap och utbildning. Man måste kunna kommunicera både med anhöriga och personen med vårdbehov. Äldre med nedsatt hörsel, dementa eller med olika fysiska begränsningar kan man inte prata med som sina vänner, man behöver anpassa kommunikationen beroende på vem det är man talar med. Det är inget som du bara kan. Utan utbildning med både teori och praktik blir det inte bra. För att sköta äldre krävs grundläggande medicinsk kunskap. Att bemöta en människa inpå livet är inget som du bara vet hur du ska göra. Lägg därtill kulturella skillnader, vi hanterar inte personlig integritet likadant världen över. För att jobba med äldre behöver man kunna svenska traditioner och matkultur. Att invandrare ska ha rätt till boende på sitt eget språk hyllas av politiker, medan den stackars svensken i

sitt eget land får svaret att vi kan inte garantera att de som kommer kan kommunicera med dig. Skäms! Det är skamligt att svensken först förväntas betala och stå tillbaka för att sedan bli diskriminerad i sitt eget land.

Jordbruket lyfts ofta fram som ännu ett exempel på enkla jobb. Även på den tiden man mjölkade kor för hand och hässjade hö krävdes kunskap för att vara bonde. Det var allt annat än enkelt. Idag, förutom att kunna djurhållning, spannmål, väder och skördar måste du vara tekniskt kompetent för att klara alla datastyrda maskiner. Du behöver kunna meka själv när dina maskiner behöver hjälp på traven. Med EU kom mycket byråkrati och krångliga blanketter. Att driva företag i Sverige är allt annat än enkelt, skatteregler och andra byråkratiska påhitt är en djungel.

Så nej, jag köper inte tanken om enkla jobb.